

romeinen 6:3-4  
2 korintiërs 4:6-8  
efeziërs 2:4-6

De griekse denkwijze betreffende de dood in het kort.

De oude grieken dachten dat als iemand overleden was de god Hermes de dode naar de doodsrivier de Styx bracht alwaar de veerman Charon tegen betaling van een Obool, een muntje dat op de tong der overledene gelegd moest worden, hij de dode naar de overkant roeide naar het dodenrijk de Hades; de ingang werd bewaakt door de driekoppige hellehond Cerberus. Drie rechters oordeelden vervolgens over het leven van de dode, was het goed dan ging hij rechtsaf naar de Elyseesevelden (Les Camps Elysées in Parijs), waar vrolijkheid en vrijheid heerste, had de dode niet goed geleefd dan werd hij verbannen naar de Tartarus, een ondergronds oord van verschrikking, was de dode echter noch goed, noch slecht dan was er een soort tussenweg; de beoordeling was dus naar je werken!!

**Hoe geheel anders de Bijbelse visie.**

**Daar geldt alleen de gift van de rechtvaardigheid van de Here Jezus Christus! voor ons!**

**Eigenlijk zijn wij al dood en zitten nu al in de hemelse gewesten....**

<sup>3</sup> Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?

<sup>4</sup> Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

<sup>6</sup> Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn

<sup>7</sup> (Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen)

<sup>8</sup> Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen.

<sup>4</sup> God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad,

<sup>5</sup> Ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijt gij behouden),

<sup>6</sup> En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,