

2 cor 4:18
hebr 11:3
joh 1:1
marc 11:23-24

¹⁸ Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

Alle materie vibreert en trilt, heeft haar eigen frequentie.
Materie is in wezen gestolde energie, Einstein $e=mc^2$.

Een metalen wielje dat steeds harder gaat draaien ondergaat de volgende stadia:

- Laag brommend geluid en steeds hogere tonen, tot onhoorbaar.
- Er ontstaat warmte en het wordt steeds heter.
- Er worden kleuren waargenomen: donkerrood, oranje, geel, groen, blauw, paars en tenslotte violet.
- Het onzichtbaar uitstralen van elektriciteit en magnetische energie.
- De splitsing en ontbinding van de moleculen, atomen, neutronen, protonen, electronen en quarks.
- Het wielje gaat over in een andere verschijningsvorm.

³ Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.

¹ In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

² Dit was in den beginne bij God.

³ Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

²³ Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twifelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.

²⁴ Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.